

# indblik

tag bladet med hjem  
Oktober 2015

tema

GOD  
HYGIEJNE

**Din**  
MØGKÆLLING!  
Når borgeren krænker

Ny viden

**Ondt i ryggen  
gør ondt  
i psyken**

**OLES DEMENS**  
*Musikken husker  
de glemte ord*

**Brevkassen**

Ergoterapeuter er  
bedst til ergoterapi  
– ikke til pleje

Hvor tit  
vasker du  
hænder?

8 sider om god hygiejne



# Kære Brevkasse

## Må man mere i SOF?

Jeg kunne tænke mig at vide, om der er forskel på, hvilke opgaver man "må" i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og i Socialforvaltningen? Det lader nemlig til, at social- og sundhedsassistenter "må" meget mere sygeplejefagligt i SOF end i SUF, og det er jo lidt underligt, eftersom det er indenfor samme kommune.

*Charlotte Klarskov Christensen,  
booker vikarkorpset*

### SVAR:

Kære Charlotte  
Tak for dit meget relevante spørgsmål om hvilke medarbejdere, der løser hvilke opgaver. De opgaver, som du henviser til, er opgaver, der delegeres fra en læge til kommunen. Herefter er det en ledelsesmæssig beslutning i den enkelte forvaltning at vurdere hvem, der kan og skal løse opgaverne. I København kan der derfor godt være forskel mellem SUF og SOF. I SUF tager vi udgangspunkt i de principper, der er opstillet i indsatskataloget for sygepleje – samt i medarbejdernes formelle og reelle kompetencer. Med det nye værktøj til vurdering af kompetencer, bliver vi forhåbentlig endnu bedre til at bruge alle de kompetencer, vi har i vores enheder – og til at bemande opgaverne med de rette personer.

*Lene Knudsen,  
konsulent, Center for HR*



Åse Munk Mortensen er regionsformand i Ergoterapeutforeningen.

## Ergoterapeuter er bedst til ergoterapi – ikke til pleje!

*Åse Munk Mortensen, regionsformand i Ergoterapeutforeningen, skriver som reaktion på artiklen, 'En ergo eller pædagog udfører da også nedre toilette' fra Indblik, juni 2015:*

Det er ikke i borgerens interesse, at medarbejdere løser opgaver uden forudsætninger, men det er i samfundets interesse, at faggrupper har en bred tilgang til opgaveløsningen.

I en artikel i forrige nummer af Indblik om, hvordan tværfagligheden praktiseres i Demenscenter Pilehuset, fremgår det: "... hvis hun ikke bryder sig om at deltage i den intime pleje, er jobbet ikke noget for hende".

Da jeg var daghjemsleder, var det vigtigt, at daghjemsgæsternes intime pleje blev varetaget kompetent. Jeg indgik selv i mange opgaver omkring måltider og toiletbesøg. Jeg var samtidig bevidst om, at der var opgaver, som krævede plejefaglige kompetencer. Det er derfor manglende anerkendelse af faglig dømmekraft at gøre det til et spørgsmål om 'at bryde sig om'.

Tværfagligt samarbejde er ikke, at alle skal løse opgaverne med eller uden de fornødne kompetencer. Tværfaglighed lykkes, når faggrupper sammen bidrager med hver

